

Den spännande julen

Det var en julaftonsmorgon. Per och Lisa vaknade tidigt. När de såg ut genom fönstret, såg de att det hade snöat. De bestämde sig för att gå ut och leka. De rusade upp och slängde i sig en snabb frukost.

Sen tog de sina pulkor och sprang iväg till pulkabacken långt borta i den djupa skogen.

När de kom fram till pulkabacken, stack en röd liten tomteluva fram bakom en sten. De smög fram och tittade. De drog lite i mössan. Då hörde de en liten röst som skrek:

- Dra inte i min mössa!

De hörde rösten, men de såg inget. De blev förvånade. När de vände sig om för att åka pulka, såg de en liten gubbe rakt framför sig.

- Varför drog ni i min mössa? sa gubben, som var en liten tomte.

- Vi trodde att någon hade glömt luvan. Vi trodde inte att tomtar fanns på riktigt, sa Lisa.

- Så klart tomtar finns, sa tomten surt. Hur skulle barnen annars kunna få sina julklappar?

- Just det! Det är ju julafton! Hur har du tid att vara här när det är julafton?

- Oj! Är det julafton? Det hade jag glömt helt och hållet. Hur gör jag nu?

- Har du inte några vänner som kan hjälpa dig? sa Per.

- Men alla tomtarna har ju gett sig iväg! Jag måste ha några andra som kan hjälpa mig. Nu vet jag! Jag kan kalla hit snögubbarna.

Så kom det två snögubbar med tomtens säck. Den var stor och tung.

Då sa tomten:

- Men den här säcken är ju alldeles för tung, mina snögubbar!

- Vi kan hjälpa er, för vi har en perfekt lösning. Vi kan ta säcken på våra pulkor, sa barnen.

Så hjälpte barnen till att dela ut julklapparna.

Snipp snapp snut, så var sagan slut.

Grupp 1

